

Onze wortels

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs steunt – al sinds 1916 – op de katholieke Brabantse onderwijs traditie. De kern daarvan is dat het primair gaat over de ander en over samen. Jij bent er voor de ander en die ander mag altijd een beroep op jou doen. Dat zijn onze wortels, gebaseerd op het katholiek sociaal denken en de leidraad voor de keuzes die we maken. Vanuit die diepgewortelde overtuiging begeleiden we leerlingen op hun levensweg. We ondersteunen hen in de ontwikkeling tot goede mensen, die doordachte keuzes maken in het leven. We vinden het daarbij niet alleen belangrijk dat leerlingen kennis opdoen. Ook de sociaal-culturele, creatieve en persoonlijke ontwikkeling maken van een leerling een evenwichtig, volwassen mens, met een goed besef van waarden en normen. Zo dragen wij bij aan een duurzame en sociale samenleving. Een samenleving waarin vertrouwen, diversiteit, medemenselijkheid en samenwerking belangrijk zijn.

De scholen binnen onze vereniging hebben een gezamenlijk doel: de leerlingen hun talenten laten

ontwikkelen en dat doen we met goed onderwijs; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium en de opvang van anderstaligen in de EOA's en ISK's. Onze scholen vormen binnen de – soms complexe – wereld een veilig huis; een baken. Leerlingen weten dat we er voor hen zijn en dat zij hun levenspad niet alleen bewandelen.

Onze scholen zijn allemaal uniek, waardoor we een diversiteit aan onderwijs(-vormen) bieden. Door samen te werken en kennis te delen, gebruiken we elkaars eigenheid als kracht. We zorgen voor een veilige omgeving, waarin leerlingen én professionals kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze in hun mars hebben, maar ook waarin ze zich kwetsbaar kunnen opstellen. We vinden het belangrijk dat ze hierin worden gezien en gehoord. Onze leerlingen krijgen een actievere rol bij het vormen van inspirerend en ontwikkelgericht onderwijs. Op die manier ontwikkelen ze kennis en vaardigheden, waarmee ze – nu en in de toekomst – uitdagingen aankunnen. Een nieuwsgierige en onderzoekende houding helpt daarbij.

Onze belofte

We beloven dat je bij ONS Middelbaar Onderwijs kan groeien in een omgeving waarin je nooit alleen staat. Je mag zijn wie je bent. Anderen kunnen op jou rekenen, net zoals jij op hen kunt rekenen. Je hoort bij ONS! Ons gezamenlijke mens- en wereldbeeld helpt daarbij: we laten ons leiden door vertrouwen, geloof, hoop en liefde. Samen ontdekken we op een nieuwsgierige manier de wereld met aandacht voor en in verbinding met de ander. Zo bouwen we samen aan de invulling van onze toekomst in de maatschappij van nu. We vragen jou om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren, zonder jou is er geen ONS!